

# Dalarö - Limpan

Tidning för ett allvarligt skämt eller skämtsamt allvar i sommarvärmen.  
Dalarös **största** tidningsorgan. Fördomsfri, orädd och lite om sig. Politiskt yrvaken och i bästa samförstånd med stormakterna. Lika näringsifrande som mögelhatande.  
Har en gång förr uppenbarat sig på provinsens horisont. Men ändå färsk för dagen.

## Anmälan

för en tidning, som utmärkt mäter sig sjelf som "Dalarö-Limpan", torde i det stora hela vara alldeles obehöflig, men Redaktionen vill ej frångå publicistisk sed och skall därför med några ord redogöra Limpans ställning, hållning samt in- och utländska förbindelser.

**Hvad** då Limpans ställning beträffar, är och förblifer hon alltid på en bred cirkelrund bas. Hon är aldrig på sin kant mot någon, vare sig människa, djur eller småbröd.

**Hennes** hållning är den bästa möjliga man kan begära af en linpa; hon tar sig lika bra ut i profil som ert face uppifrån som nedifrån (vi undrar hur många av skapelsens s. k. "kronor" skulle göra det efter!)

**Hos** vårt vördade Konungahus, Regeringen, Krigsmakten till lands och vatten samt Rikets öfriga innebyggare är Dalarö-Limpan till den grad populär, att de rent af vilja äta upp henne då hon kommer i deras väg.

**Stormakterna** ha också flerfaldiga gånger uttalat sin sympati och beundran för limpan. Zaren säger, att med tio millioner Dalarö-Limpor skulle han kunna sätta upp en ny armè mot de fräcka japanerna, som våga tala om krigsskade-ersättning, fastän de ej gjort något annat hela den tiden än – segrat.

**Edward VII** lär hafva sagt sin brosdotter så här ; "Greta lilla!" när du nu kommer till Sverge och får smaka Dalarö-Limpan, då skall den 2-metershöga bröllopstårtan, du hade på ditt bord, snart endast som ett Londonomtöknadt minne hägra i din hågkomst! oh yes!

**Med hvad som kanske mest af allt** häfdar Dalarö-Limpans rykte, är att hon nu firar sitt 1-årsjubileum. Hur många limpor i vår snöda verld hafva upplefvat något dylikt? Tills dato, ingen! Tanken svindlar vid en linpa som är 365 dagar gammal! Det är ju bröd emellan en riktig Methusalem! Och ändå är hon – färsk! Att den vördade läsaren skall finna henne sådan, hoppas vördsamt.

*Redaktionen*

