



Tidningen för ett allvarligt skämt eller skämtsamt allvar i sommarvärmen.
Dalarös **största** tidningsorgan.
Fördomsfri, orädd och lite om sig.
Politiskt yrvaken och i bästa stånd med stormakterna.
Lika näringsifrande som mögelhatande.
Har **en gång** förr uppenbarat sig på pressens horisont. Men ändå färsk för dagen.

När Kungen kom till Dalarö.

(Från vår korrespondent på platsen).

En lika hjärtlig som sällsynt tilldragelse inträffade söndagen d. 6 aug. å Dalarö, en tilldragelse, som sent skall minnas och sent förglömmas, nämligen H. M :ts (konungens) ankomst till Dalarö. Från tidigt på morgonen (1/29) hade ortens befolkning (klubbmästare Liljedahl och hr Bergström) varit sysselsatta att uppsätta s. k. flaggstänger å bryggpaviljongen samt bredande af mattor och borddukar från bryggan till Stora Hotellet.

Vid tiotiden syntes stora skaror af nyfikna sommargäster och eljest på platsen sig i en eller annan afsigt uppehållande personer samt medlemmar af befolkningen samla sig i minst ett och ett halft tiotal för att åskåda högtidligheterna. Hvitklädda flickor med rosor på kinderna och i, händerna (de senare från Martins blomsterhandel, välrenommerad) stado uppställda på sidorna af bryggan och i midten höllo sig mottagningsdeputationens medlemmar på mattan. Deputationen bestod af platsens högre och lägre militärbefäl, klubbvaktmästare I Liljedahl, ortens apotekare, läkare och tandläkare, kandidat Beström och Piff. Från höjden tonade en orkester från kand. Beströms grammophon, bästa skifvan. En klar sommarsol strålade öfver det hela och öfver det af en känd artist och författare vacker komponerade orden:

»Välkommen till vår ö, till Stora Hotellet, berg och sjö,» som voro anbragta å fasaden med rosor (på ståltrådar).

I fonden såg man olika deputationer under sina fanor taga ställning:

Lawntennisklubben med" sin fana i första ledet, en af medlemmarne försedd med en böneskrift med anhållan om nådigt bidrag, vidare skytteförbundet, postmästaren, antiklubbförningen (en äldre dam och en äldre herre), oppositionspartiet inom klubben (mest yngre damer), samt tull- och lotspersonalen.

Emellertid nalkades de kungasluparna, just som elfvaslagen tonade från klockstapel. Operasångare Husberg blandade sin röst med grammophonen till en välkomsthälsning, som tonade ut öfver de kristallklara vågorna och genom sin vibrerande styrkas mäktighet tycktes komma det så solidt anlagda nya badhusets väggar att vackla.

I detta ögonblick lade sluparne till. En högtidlig tystnad utbredde sig öfver de närvarande, medan den församlade menigheten utbrast i ett högljudt jubel, som icke ville taga några gränser.

Sedan jublet någorlunda tystnat, framträdde klubbvaktmästare Liljedahl och höll å mottagningsdeputationens vägnar följande tal:

/fortsättning i nästa nr.)

P. S.

Efter hvad som senare meddelas oss, har H. M :ts besök å Dalarö i , sista stund på grund af vidriga omständigheter blifvit inställt.

Vår Dalarökorrespondent har fått fjorton dagars ledighet.